



HIJ LEEFT!

Alle poorten en deuren waren vergrendeld en de ramen waren gesloten.
 Ik heb de nacht doorgebracht in slapeloosheid en hoorde elk geluid.
 Half in diepe droefheid en half in angst voor de komende dag,
 Zouden de soldaten ons vinden en ons weg voeren?

Vlak voordat de zon op zou komen hoorde ik iets bij de poort.
 Er werd aan de poort gerammeld en een stem begon te roepen.
 Ik rende naar het raam en keek naar beneden in de straat
 Ik verwachtte zwaarden, fakkels en het geluid van de voetstappen van de soldaten.

Maar er was verder niemand dan alleen Maria
 Ik ben naar beneden gegaan om haar binnen te laten.
 Johannes stond naast mij toen zij vertelde waar ze was geweest
 Ze zei "ze hebben Hem vannacht verplaatst en niemand weet waar heen.
 De steen hebben ze weg gehaald en nu is Zijn lichaam er niet meer"
 Geschrokken renden wij door de tuin en het park, Johannes liep ons ver vooruit
 We vonden de steen en het leeggehaalde graf precies zoals Maria had gezegd
 De witte lakens waarin ze Hem hadden ingerold was een lege huls.
 En hoe en waar ze hem hadden gelaten? Ik zou het niet weten.

Er was hier iets vreemds gebeurd. Wat precies, ik weet het niet.
 Johannes geloofde in een wonder, maar ik besloot om terug te gaan.
 De omstandigheden en alle verhalen er om heen, raakten mij even niet.
 Want ik had gezien hoe ze Hem hebben gekruisigd en hoe Hij stierf.

Toen ik terug was in het huis kwam de schuld en de boosheid weer boven
 Alles wat ik Hem beloofd had heb ik niet waar gemaakt.
 Ik schaam me, want toen ik de keuze had, heb ik gezegd dat ik Hem niet kende.
 Ik heb gezegd dat ik Hem niet kende.
 Ook al zou Hij nu leven.....Het zou nooit meer het zelfde zijn.

Op eens was mijn omgeving vervuld met een zoete geur.
 Licht kwam van alle kanten en hier en daar gaf het schaduwen in de kamer.

Jezus stond daar voor mij met zijn armen wijd open.
 Ik kon niets anders, ik viel op mijn knieën en klampte mij aan Hem vast en huilde

Hij hielp mij met het opstaan en ik keek Hem in Zijn ogen
 Liefde straalde van Hem af als zonlicht uit de hemel
 Schuld en mijn verwarring over alles, verdween in totale overgave
 Alle angst die ik ooit had gehad smelten weg in vrede.

**Hij leeft, Hij leeft, ik ben vergeven en de hemel staat wijd open, ook voor mij
 Hij leeft, Jezus LEEFT!**

[Door de ogen van Petrus]

Eigen vertaling van het lied "He is Alive" van de Continantal Singers (1980)
 (Henk&Martha)