

Januari 2009

GEBED ALS VUURWERK?!

In de gebedsweek in januari 09 was ik met een aantal mensen uit verschillende kerken uit Haarlem en omgeving voor een gebedsdienst in de Baptisten kerk in Haarlem. Tijdens een van de gebeden, o.a. voor de stad Haarlem, zag ik opeens allemaal vuurwerk. Van die mooie vuurpijlen die in de hoogte uiteenspatten in een kleurrijk geheel.



Opeens ging er door mij heen, stel dat al die vuurpijlen die bij de jaarwisseling de lucht zo mooi en kleurrijk maken, nu eens gebeden waren die de lucht in gingen. Ieder gebed zijn eigen kleur, kracht of hoogte, het maakt niet uit van uit welke kerk of huis de gebeden komen, als ze maar de hemel bereiken.

Stel dat je al die gebeden in lucht boven Haarlem en omgeving zou kunnen zien. En stel dat al die gebeden het zelfde effect zouden geven als al dat vuurwerk in nacht van oudejaarsavond. Weet u wel, na een uurtje zie je de kruitdampen op komen, het effect van al dat vuurwerk.

Stel nu dat wij in Haarlem en omgeving zoveel gaan bidden dat de hemel vol loopt met prachtige, krachtige, vertederende, ootmoedige, korte, lange, stille, verzoeken, smekingen, kortom gebeden, dan zie ik ook de damp van Gods Heilige Geest neerdalen op Haarlem en omgeving.

Het effect? De mensen staan op oudejaarsavond te kijken en te genieten van die pracht en praal. De ooooh's en aaaaah's zijn talloos.

Als onze gebeden vuurwerk worden dan zullen wij eerst bij ons zelf de ooh's en aaah's ervaren.

Als onze gebeden talloze vuurwerken worden zullen de mensen om ons heen ook gaan ooh'en en aaah'en omdat ze nieuwe dingen gaan zien en horen.

Waarom? Omdat God antwoord met zijn damp en deze over ons uitstort over heel Haarlem en omgeving. Door Gods kracht en liefde zal zijn verzoeningswerk door Zijn Zoon Jezus gehoord en zichtbaar worden.

Dan zal ook in Haarlem en omgeving, en mogelijk erwijs daar ver omheen, de ooh's en aaah's niet van de lucht zijn.

Zou dat niet prachtig zijn!

Wat een uitdaging christenen van Haarlem en omgeving!

Bij ieder gebed, wat we stil of hardop los laten, denken aan vuurwerk en de uiteindelijke effecten van onze gezamenlijke gebeden.

Onze Vader vraagt om gebeden, om Hem te zoek.

In Jeremia 23 (vanaf vers 11 t/m 14a) spreekt God, dat Hij gedachten van vrede en niet van onheil over ons koestert, een hoopvolle toekomst.

Als u tot hem komt en vraagt met uw ganse hart, laat Hij zich vinden!

Vers 14a. "Dan zal Ik mij door u laten vinden, zegt de Here, en in uw lot een keer brengen".

En dat is wat er gaat gebeuren als al onze gebeden als vuurwerk zijn!

In hem verbonden,
Henk P. van der Werf